



Komkommertijd

Van de redactie kreeg ik voor deze editie als inspiratie voor mijn column 'komkommertijd' mee. In relatie tot de geschiedenis van onze stad en omgeving moest ik bij deze term meteen aan de Warmoes – Historische Tuinderij Lent denken. Dit is een gemengd tuinbouwbedrijf, een zogenaamd warmoezeniersbedrijf of warmoezerij, zoals dat in de jaren dertig volop te vinden was in Lent en omgeving. Op traditionele wijze worden hier oude soorten en rassen van bloemen, groenten en fruit geteeld. In de tuin zijn allerlei oude groente- en fruitrassen te vinden met prachtige namen als 'Sijden Hemdje', 'Zoete Kwets' en 'Lentsche Roode'.

Lent is van oudsher een tuindersdorp. Met de Waal die regelmatig overstroomde, was er veel vruchtbare grond en ontwikkelde zich al vijf eeuwen geleden land- en tuinbouw. Met de stad in de buurt was er tevens een goede afzetmarkt.

Rond 1850 werd er geteeld in houten bakken waardoor men al vroeg in het seizoen met verse producten naar de markt in Nijmegen kon. Begin 1900 werden dat stenen bakken, die werden afgedekt met zogenaamde 'Lentse ramen'.

Bij de Historische tuin is ook een museum waar je je terug waant in de tijd van toen. Er zijn een woonkamer, slaapkamer, keuken en washok ingericht met originele meubels en voorwerpen. Ook zijn er huisraad, gebruiksvoorwerpen en gereedschappen van de warmoezenier uit vervlogen tijden te zien.

In een winkeltje worden de seizoensgebonden geteel-

de producten, zoals groenten en fruit, planten en eieren verkocht. De tuin is een echte aanrader om te bezoeken en een stukje geschiedenis te beleven. Om de beleving compleet te maken, kan men meedoen met de plukdagen of in het winkeltje 'vergeten' groenten en fruit te kopen om de geschiedenis ook nog eens te proeven. En wie weet hebben ze (historische) komkommers?

Voor openingstijden en activiteiten zie: www.warmoes-lent.nl

Mireille Peters,
Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis

