



De opstandige Nijmegenaar!

Van 19 t/m 21 oktober kan iedereen de geschiedenis van de oudste stad van Nederland beleven tijdens 024 geschiedenis. Dit jaar staat 024 geschiedenis, onderdeel van de Maand van de Geschiedenis, in het teken van 'opstand'! Opstand lijkt de Nijmegenaren in het bloed te zitten.

Nijmegen staat bekend als een eigenzinnige, rebelse stad. Een opstandige stad zelfs. Die reputatie dankt ze aan een aantal historische gebeurtenissen. Voor het recente verleden denken we al snel aan de Piersonrellen van begin jaren tachtig, toen krakers de barricades op gingen, of aan de heftige studentenprotesten van de jaren zeventig.

Maar opstandige momenten waren er ook al eerder. Bijvoorbeeld de Bataafse opstand waarbij het eind 69 bij Nijmegen tot een treffen komt tussen de Bataven en twee Romeinse legioenen. De Romeinen delven het onderspit, omdat de Bataafse huurlingen in het Romeinse leger massaal overlopen naar de Bataafse kant. Een Romeins ijzeren gezichtsmasker dat tijdens de Bataafse opstand is weggegooid is bewaard gebleven. En opstand tijdens de 80 jarige oorlog, waarvan een archeologische vondst, het skelet van een soldaat, die door drie kogels is gestorven getuigt.

Wellicht niet bij iedereen bekend is de bezetting van een woongroep op Kinderdorp Neerbosch. De jongeren willen meer vrijheden en gaan in discussie over de re-

gels rondom dansen, roken, seks en de nog steeds verplichte kerkgang! Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de sprekende verhalen en objecten die te vinden zijn in het Pop-Up Museum: 'De opstandige Nijmegenaar' van 30 september t/m 25 oktober gratis te bezoeken in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Het hele weekend van 024 geschiedenis is er een leuk en vol programma in de stad rondom 'opstand'! Zoals op zaterdag 20 oktober een verzetswandeling en een spionagetraining.

Het belooft een super tof opstandig weekend te worden, check voor het programma www.024geschiedenis.nl

Mireille Peters,
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

