



Mireille Peters Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Mensen van nu verbinden met de wereld van toen

Het huis van de Nijmeegse Geschiedenis (HVNG), gevestigd in de Mariënburgkapel hartje stad, is dé plek om kennis te maken met de geschiedenis van Nijmegen. Het verhaal van de stad vertellen we door verschillende disciplines bijvoorbeeld met exposities en lezingen, maar ook door middel van onder andere theater en muziek om de cultuurhistorie van onze mooie stad en omgeving en haar inwoners op een laagdrempelige manier voor iedereen toegankelijk te maken. Dat veel mensen interesse hebben in de geschiedenis van onze prachtige stad bewijst het aantal bezoekers dat wij vorig jaar hebben mogen ontvangen, maar liefst 30.455!

Het programma dat wij bieden wordt vaak geïnitieerd door mensen en organisaties uit de stad. Omdat we de jeugd graag willen betrekken bij de geschiedenis van hun stad vragen we altijd om, in samenwerking met ons, aandacht te besteden aan educatie. Een mooi voorbeeld is een project dat vanaf april dit jaar in het HVNG van start gaat, Vonk een theaterbewerking naar de gelijknamige roman van Steffie van den Oord. In het Regionaal Archief Nijmegen liggen liefdesbrieven van luitenant Behr aan Anna Vonk en een map met processtukken. Historicus Steffie van den Oord

schreef een zinderende roman die zich afspeelt in Nijmegen op basis van deze archiefstukken uit 1712. Naast de theatervoorstelling bestaat het project uit een expositie, ingericht door leerlingen van Het Kandinsky College en diverse lezingen en debatten rond de thema's uit de roman.

Het HVNG werkt met een team van gastvrije en enthousiaste vrijwilligers met een passie voor de stad en haar geschiedenis. In de volgende edities van Hallo! Nijmegen zal ik samen met hen een stukje van de geschiedenis van onze stad uitlichten in een column.

HELP MEE

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is voor, door en met de stad, dus heb je ideeën?

Mail ons op
huisnijmeegsegeschiedenis@nijmegen.nl