



## Wie de schoen past...

Zoals menig vrouw ben ik dol op schoenen en ik durf je hierbij wel op te biechten dat ik als een ware Imelda Marcos een behoorlijke verzameling in de kast heb staan in alle denkbeeldige kleuren en stijlen. En nog steeds 'schuim' ik regelmatig langs de diverse winkels die Nijmegen rijk is op zoek naar dat ene paar dat ik in mijn ogen nog mis.

De laatste tijd heeft mijn interesse in schoenen zich verder uitgebreid. Nijmegen heeft namelijk een omvangrijke geschiedenis in de schoenenindustrie. Samen met STIENEO (Stichting industrieel erfgoed Nijmegen en omgeving) zijn we aan de slag geweest om deze geschiedenis weer levend te maken voor iedereen.

Iedereen uit Nijmegen boven een jaar of 50 kent nog wel de Nijmeegse schoenenmerken Swift, Nimco, Wellen en Robinson. Duizenden mensen uit Nijmegen en omgeving hebben van de jaren 50 tot en met de jaren 70 bij een schoenenfabriek of in een atelier gewerkt. Van mei tot en met juli zal in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een expositie te zien zijn waarbij het oude productieproces in beeld is gebracht in samenwerking met een museum in Kleve. We hebben Nijmegenaren opgeroepen om spullen die zij nog hebben bij ons aan te leveren en daar is massaal gehoor aan gegeven. Deze objecten zoals hele oude kinderschoentjes zullen te zien zijn in een

verzamelkamer. Er is een educatief project waarbij leerlingen de schoen van de toekomst hebben ontworpen.

Zowel historisch materiaal als de door leerlingen ontworpen schoenen zullen door de hele stad te zien zijn in diverse schoenenwinkels. Daarnaast komen er een boek en een magazine uit en zijn er wandel- en fietsroutes langs het schoenerfgoed in Nijmegen en omgeving. En... er is natuurlijk ook aandacht voor hedendaags schoendesign. Ik kan niet wachten en nodig alvast iedereen uit om een kijkje te komen nemen.

**Mireille Peters,**  
Huis van de Nijmeegse  
Geschiedenis

